

Zondag 23 maart 2025

Voorganger : Ds Jantina de Ruiter
Lector : Cobie Koetsier
Organist : Andrew Orme
Collectiedoel : Kinderfonds MAMAS
Liederen : Lied: 25a Lied: 833 Lied: 541 Lied 993: 1 – 3, 6, 7 Lied: 827 Lied 909: 1, 2
Lezingen : Lezing: Exodus 6: 2 – 8 Lezing: Lucas 13: 1 – 9

Bij de dienst

We kennen allemaal de uitdrukking: "Geduld is een schone zaak". Ik denk dat we het ook wel eens zijn met deze uitdrukking, maar toch.... Geduld met jezelf, de ander en met God en ook het geduld van God met ons, dat loopt als een rode draad door de dienst. Ds. Jantina de Ruiter

Bloemen

Mijn ouders kregen prachtige bloemen van de kerk. Via deze weg mag ik de gemeente namens hen hartelijk danken daarvoor! Ze waren er ontroerd door en blij mee. Twee weken geleden waren zij nog aanwezig bij de IJslandzondag en hebben daar erg van genoten. Afgelopen vrijdag overkwam hun een naar ongeluk. Een bestelbusje reed hen aan terwijl zij stonden te wachten om over te steken. Mijn vader heeft veel blauwe plekken, maar mijn moeder heeft twee gebroken enkels en een hersenschudding. Maandag wordt zij geopereerd aan haar ene enkel. In spannende tijden is het fijn dat mensen liefdevol zijn, ik heb dat deze week ook weer mogen ervaren, dank daarvoor!

Ds. Jantina de Ruiter

Agenda:

Di. 25 maart	Vergadering bezoekgroep	14:00
Wo. 26 maart	Sobere maaltijd	18:00
Di. 1 april	Vergadering diaconie	10:00
Wo. 2 april	Taakgroep Eredienst	14:00
Zo. 13 april	Passievesper	16:30
Vr. 25 april	Filmavond in Activiteitscentrum Woudrust	19:30

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



Toelichting liturgische schikking derde zondag 40 dagentijd 2025.

Op deze derde zondag van de veertig dagentijd tonen we de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. Hierbij vindt zij in hem het levende water.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

"Sta in je kracht

Neem van het levende water dat geboden wordt

Levenskracht gegeven uit liefde die opricht

Om te staan in je kracht"



Collectiedoel Diaconie

Kinderfonds MAMAS

Een hart voor kinderen in nood



Wereldwijd worden rechten van kinderen geschonden. Zij zwerven op straat, worden uitgebuit, werken in mijnen of worden ingezet als kindsoldaten. Zuid-Afrika is een rijk land maar tegelijkertijd moeten veel kinderen zien te overleven. Zij zitten vast in een cirkel van armoede die hun families al generaties lang in een ijzeren greep houdt. De overheid in Zuid-Afrika helpt deze kinderen niet. En ouders kunnen vaak niet voor hun kinderen zorgen. Op eigen kracht om uit deze uitzichtloze situatie te ontsnappen is zonder hulp vrijwel onmogelijk.

Gelukkig zijn er de MAMAS. Zij nemen kinderen onder hun vleugels vanaf de geboorte tot aan de eerste baan. Zij zorgen voor gezond eten, medische zorg en heel veel liefdevolle aandacht. Zo halen zij kinderen uit het uitzichtloze bestaan. Kind voor kind. Dorp voor dorp. Zodat in een land dat zoveel te bieden heeft, geen kind meer met honger naar bed hoeft te gaan.

Laten wij Kinderfonds Mamas steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. Diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op hun website: kinderfondsmamas.nl



Gebed

Heer mijn God,
Aan het begin van deze nieuwe week kom ik tot U.
Ik bid U dat de komende dagen niet alleen vervuld zullen
zijn van mijn eigen gedachten en mijn eigen gepeker,
maar dat er ruimte zal zijn om door U op andere
gedachten te worden gebracht.
Als ik deze week los probeer te komen van de waan van de dag,
als ik me terugtrek en probeer stil te worden te midden
van alle rumoer in mij en om mij heen,
wilt U mij dan aandachtig maken,
wilt U mij helpen me te concentreren op uw woord.
God, dat mijn leven zich mag vernieuwen, door de kracht
van uw heilige Geest,
dat bid ik U, in Jezus' naam,



Amen

Uit de veertigdagentijd kalender van PETRUS. Zondag 23 Maart

Informatie dienst op 30 maart 2025

Voorganger : Ton Heijboer
Lector : Gerry de Groot
Organist : Andrew Orme

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 29 maart leest u hieronder.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Verbinding's Ramadan Iftar in Andijk



Afgelopen zondag was ik, samen met dochter Marieke, in het Dorpshuis Centrum in Andijk om deelgenoot te zijn van de samenkomst Verbinding's Ramadan Iftar. Wij waren uitgenodigd door Selma en Yasin.

Het was een bijzondere, mooie ervaring die ik graag met de lezers van Thomasnieuws wil delen.

Selma en Yasin werken vanuit de stichting 'Kompas voor Diversiteit' en Yasin vertelde in zijn toespraak over het doel en de drijfveren van deze stichting.

Zij willen maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie voor iedereen in Nederland bevorderen en dat doen zij o.a. door verschillende gemeenschappen bij elkaar te brengen in de hoop bruggen te slaan tussen diverse mensen en groepen. Deze samenkomst is daar één van.

Er was veel belangstelling, een ongedwongen samenzijn, met sprekers uit verschillende hoeken. Het programma werd aan elkaar gepraat door twee meisjes van 14 en 12 jaar oud. Er was ook een zanggroepje met begeleiding van een gitaar en het eten was heerlijk.

De Azan (oproep tot gebed) voorafgaande aan de wens 'eet smakelijk' was indrukwekkend vond ik.

Bij de afsluiting ging een microfoon rond waarin ieder zijn/haar ervaring kon verwoorden. Er werd druk gebruik van gemaakt. Burgermeester Michiel Pijl sloot de bijeenkomst af met dank voor de vele vrijwilligers.

De rode roos die wij allen meekregen als herinnering staat nog te pronken op de tafel voor mij. Een ervaring waar ik heel blij van werd en ik hoop van harte dat de brug tussen de verschillende gemeenschappen en mensen langzaamaan steeds sterker worden.

Dank jullie wel voor de uitnodiging Selma en Yasin

Tot ziens bij de koffie van THOMAS.

Trijnie



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 034425020

